



Lieve vrienden, familie, donateurs en belangstellenden,

Afgelopen jaar of jaren deed u een gift, was u donateur, droeg u bij aan een evenement of organiseerde u een actie. Fantastisch! Hartelijk dank daarvoor!

Door uw bijdrage hebben in 2012 **20 kinderen** in Casa Esperanza in Bolivia gewoond, geleerd en vooral veel gelachen! Verderop in deze nieuwsbrief kunt u daar in een verslag van Marleen en Alejandro meer over lezen. Zij zijn superbegeleiders in Uypaca. Ze staan 24 uur per dag voor de kinderen klaar.

In 2012 hebben we extra hulp gehad van vrijwilliger Froukje. Zij heeft Marleen en Alejandro in februari, maart en april bijgestaan in de zorg voor de kinderen, omdat Marleen in die periode moeder werd van zoon Oscar. We bedanken haar heel hartelijk voor het enthousiasme waarmee ze dat deed en voor de prachtige muurschilderingen die ze samen met de jongens en meiden heeft gemaakt!



Acties

Het afgelopen jaar hebben we als stichting diverse acties georganiseerd: Zo was er in januari de gezellige workshopdag in Lelystad. Ruim 40 mensen deden mee aan workshops mindfulness en creatief schrijven.





Benefietconcert de Hazeburg

Op 23 maart vond in Ermelo een benefietconcert plaats. De Plusband, the Saints en Jojo Leon speelden café De Hazeburg tjokvol. De bands speelden gratis en een groot deel van de baropbrengst was voor Casa Esperanza. Een geweldige avond! Veel dank voor de muzikanten en voor De Hazeburg!

De Parabool

In het bijzonder danken wij stichting de Parabool, een stichting voor opvang en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking. Zij hebben zich, met behulp van medewerkers en leveranciers, een jaar lang ingezet voor stichting Esperanza. Zo werden er muffins gebakken en verkocht, lieten de medewerkers van de bakkerij hun gewicht raden op de kermis en organiseerde een woonlocatie een fancy-fair. Uiteindelijk heeft dit het gigantische bedrag van **€ 6.747,91** opgeleverd!



De opbrengst van de drie bovenstaande acties wordt besteed aan het bouwen van een watertoren, kippenren, groentekas en het opknappen van het huis en het speelveld. Ook wordt er een speeltuin gemaakt waar zowel de kinderen van het huis als de schoolkinderen gebruik van kunnen maken. De afgelopen maanden is er door een aannemer en de lokale bevolking al hard gewerkt aan het realiseren hiervan.



In 2012 hebben we extra steun gehad van Stichting de Wilde Ganzen, die een deel van de opbrengst van bovenstaande acties met 55% verhoogd heeft! Dank daarvoor.



Hierbij willen we een aantal bijzondere acties van het afgelopen jaar noemen:

Plus supermarkt Zuidwolde - Jumbo Hogeveen

Supermarkt Plus in Zuidwolde heeft 6 jaar lang het mogelijk gemaakt dat mensen hun statiegeld konden doneren aan onze stichting en gaat datzelfde nu doen voor een andere stichting. Wij zijn blij dat Jumbo Hogeveen hun statiegeldactie nu voor Casa Esperanza doet.

Polteq IT Services BV

Polteq IT Services BV uit Amersfoort heeft in februari ons bestuurslid Astrid een ticket naar Bolivia geschonken. Astrid heeft Papito Alejandro een aantal weken kunnen helpen tijdens het zwangerschapsverlof van Marleen.





Dirk en Geertrudeke

Dirk en Geertrudeke zijn op 21 juni getrouwd. Het geld van de collecte in de kerk was voor Esperanza Bolivia. Met een deel van dit geld worden er Olympische spelen georganiseerd bij Casa Esperanza voor alle kinderen uit de omgeving!

Heldenrace

Op 8 juli liepen Marieke en JP namens Stichting Esperanza mee met de Heldenrace in Amsterdam. Zij lieten zich sponsoren door familie en vrienden. Bent u onze volgende held? Neem dan contact met ons op via info@esperanza-bolivia.com en kijk voor meer informatie op www.heldenrace.nl

Bostik

In september heeft Bostik een groots golftoernooi gehouden, waarbij de opbrengst van de hole in ones en birdies ten goede kwam aan Esperanza Bolivia.

De W.G. van der Hulstschool

De W.G. van der Hulstschool in Utrecht is op dit moment bezig met een spaaractie. Hans en Marieke zijn als vrijwilligers op die school geweest om te vertellen over ons project.

Ansichtkaarten

Mevrouw van der Meer uit Enschede en mevrouw Lodder uit Ridderkerk helpen door het maken van ansichtkaarten die ze voor ons verkopen.

Dank voor al deze initiatieven!

Benefietavond

Uiteraard kan Stichting Esperanza Bolivia ook in 2013 uw bijdrage goed gebruiken voor het voortzetten van de hulp aan de kinderen in het huis.

Hierbij nodigen we u van harte uit bij de eerstkomende activiteit van Stichting Esperanza Bolivia: een benefietavond op 16 maart! Dit belooft een gezellige en muzikale avond te worden! Singer/songwriter Jojo Leon is geïnspireerd door Bob Dylan, de band Deksel's brengt bekende popliedjes vertaald naar het Nederlands en de dansgroep Bolivia Minka verzorgt een aantal kleurrijke dansen. We zijn te gast in het culturele centrum De Kubus van Lelystad. Aanmelden kan via kaartenesperanza@gmail.com. Kaarten in de voorverkoop kosten € 12,50. Aan de deur € 15.



Bericht vanuit Bolivia

Lieve allemaal, Hier een bericht vanuit Casa Esperanza. Mamita Marleen en Papito Alejandro vertellen over het afgelopen jaar.

December 2012

Het tweede jaar van Casa Esperanza zit er al weer op, ook dit jaar is weer voorbij gevlogen! Er is weer heel veel gebeurd en gedaan, teveel om allemaal te noemen, maar onderstaand verslag geeft een beeld.



Ook dit jaar hadden we weer een kleine twintig kinderen in huis. Vorige jaar kwam het merendeel uit Ayma, een gemeenschap ver lopen van Uypaca. Om te voorkomen dat de kinderen ieder dag zo ver moesten lopen woonden ze van maandag t/m vrijdag op het internaat. Dit jaar hadden we daarnaast veel kinderen uit El Alto en La Paz, veelal omdat één ouder is overleden en de andere ouder dus moet werken óf beide ouders zijn overleden of uit beeld zijn en er dus niemand is om voor de kinderen te zorgen. Die kinderen zwerfen dan op straat en in internetcafé 's rond, met alle risico's van dien. Dus zijn wij erg blij dat deze kinderen ook een plekje bij ons hebben. We hebben veel aandacht met de kinderen besteed aan hun huiswerk en dat heeft zijn vruchten afgeworpen, want op twee na hebben ze allemaal hun gemiddelde cijfer verbeterd. Daarnaast is er heel veel gevoetbald, muziek geluisterd en

zijn er veel spelletjes gedaan, zijn er aardig wat cakes, taarten, pannenkoeken en andere lekkernijen gebakken en hebben we een aantal 'projectjes' gedaan: - Recycleproject: een tafelkleed maken van lege zakken sojamelk - Timmerproject: het repareren van kapotte stoelen en bijzettafeltjes - Schilderproject: met vrijwilligster Froukje hebben de kinderen hun slaapkamers geschilderd. - Harry Potter project: de kinderen konden in 'verschillende huizen van Harry Potter' met allerlei activiteiten punten verdienen (toverstafjes maken, quiddich spelen, vragen over de films en de boeken beantwoorden, etc.) - Leesproject: omdat de meeste kinderen slecht lezen en ook thuis niet gestimuleerd worden om te lezen hebben we een flink aantal boeken aangeschaft, waaronder de serie Narnia, Harry Potter en Lord of the Rings, boeken voor de kleintjes en ook wat meer informatieve boeken als een atlas en een boek over persoonlijke hygiëne. Elke maandagmiddag zitten we nu een uur met z'n allen in de woonkamer te lezen. Naar onze smaak is onze bibliotheek nog niet compleet, er ontbreken nog vooral boeken voor meisjes van 8 tot 12 jaar, dus donaties voor boeken zijn erg welkom!



Feestdagen

Bolivia is een land van feestdagen, we hebben hier bijvoorbeeld: de Dag van Uypaca, de Dag van Achocalla (vallei waar Uypaca ligt), de Dag van La Paz, de Dag van Bolivia, de Dag van de Provincie, de Dag van de Vlag, Moederdag, Vaderdag, de Dag van de Oudere, de Dag van de Leerkracht, etc. Tijdens die feestdagen is er altijd traditionele muziek en dans op school en zien de kinderen er prachtig uit in hun traditionele kleding. Hier op het internaat doen we niet veel bijzonders voor die dagen, maar wat we wel vieren is Halloween en Kerst (een vroege kerst uiteraard, want kerst valt natuurlijk in de vakantie). Dit jaar hebben we vanwege de regen helaas geen kampvuur kunnen doen met Halloween, maar wat we wel hebben gedaan is alle kinderen een griezelverhaal laten schrijven en die laten voorlezen aan elkaar. De kleinsten hadden griezeltekeningen gemaakt die ze ook die avond aan elkaar hebben laten zien. Dat alles bij kaarslicht en onder het genot van wat lekkers. Voor kerst had iedereen een briefje aan de Kerstman geschreven en hebben we lekker kerstbrood gegeten, cadeautjes uitgekapt, een verhaal voorgelezen en spelletjes gedaan.



Naast het feit dat het natuurlijk in de eerste plaats om de kinderen gaat, draaide het dit jaar ook om de bouw van een watertank, groentekas en kippenren. De watertank is inmiddels af, dus als in de droge periode de tank van het dorp leeg is hebben we in ieder geval een flinke reserve voor gebruik van douche en toilet en natuurlijk om te kunnen koken. De groentekas en de kippenren worden deze maand afge maakt, dus volgend jaar kunnen we groenten uit eigen kas eten en eieren van onze eigen kippetjes. Daar-



naast is het basketbalveld/voetbalveld opgeknapt zodat er weer naar hartenlust gevoetbald kan worden. Er wordt nog een speeltuin geplaatst bestaande uit schommels, glijbaan, wipwappen en een klimrek. Dus er is dit jaar flink gewerkt om meer faciliteiten te kunnen bieden.

Ook dit jaar hebben we ter afsluiting weer een lunch georganiseerd voor de kinderen, de ouders, de docenten en de schoolraad en de laatste dag hebben we met de kinderen gezellig een barbecue gedaan.

Volgend jaar februari gaan de deuren weer open om opnieuw twintig kinderen onderdak, voedsel, liefde en aandacht, hulp met hun huiswerk en een fijn thuis gedurende de week te bieden.

Groeten uit Uypaca,

Alejandro en Marleen.

Wordt donateur!

Wij zijn op zoek naar vaste donateurs zodat wij onze maandelijkse lasten van het kinderopvanghuis kunnen waarborgen.

Ben je nog geen donateur en zou je dat willen worden? Daar zouden wij heel blij mee zijn! Voor bijv € 5,- of € 10,- in de maand zou je de stichting en onze 20 kinderen helpen! Wij zijn een kleine stichting. Alle giften komen rechtstreeks ten goede aan de kinderen.

zie: <http://esperanza-bolivia.nl/doel/doneren> of onderaan deze brief voor ons rekeningnummer.

Doordat er voor ons bankkosten verbonden zijn aan automatische incasso's, willen wij u vragen zelf naar de website van uw bank te gaan en de overschrijvingen te regelen.

Uiteraard zijn eenmalige bijdrages ook van harte welkom!!

Scholen?

Mocht u een school kennen die geïnteresseerd is om een actie voor Esperanza Bolivia te doen, dan horen wij dat graag! Wij hebben materiaal voor het houden van een sponsorloop of een klusjesactie. Als u andere ideeën heeft, is dat natuurlijk ook mooi! Wij komen dan voorafgaand aan de actie een presentatie geven en we laten een Bolivia hoekje en een lesta achter met prachtig Boliviaans materiaal: muziek, kleding en lesideeën.

Heeft of kent u een bedrijf dat zou willen sponsoren?

Wij zoeken bedrijven die structureel maandelijks of eenmalig een bedrag zouden willen sponsoren. Ken je een bedrijf dat geïnteresseerd zou kunnen zijn? Laat het weten, dan sturen we onze financieringsaanvraag met meer informatie.

Ander idee?

Heb je een ander idee voor een actie of wil je je inzetten voor Stichting Esperanza Bolivia? Ideeën zijn altijd welkom!





Nawoord

Hartelijk dank voor uw interesse!

Alle donateurs erg bedankt voor jullie steun!

Mede dankzij u wordt het kinderopvanghuis gebouwd en hebben deze kinderen hoop op de toekomst! Wij gaan in augustus naar Bolivia om het project te bezoeken en u op de hoogte te brengen van de vorderingen! U kunt Stichting Esperanza Bolivia sponsoren via rekeningnummer:

54. 22. 38. 632 t.n.v: **Stichting Esperanza Bolivia** te Zwolle.

Stichting Esperanza Bolivia is door de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat wil zeggen dat u uw giften kunt aftrekken van de inkomsten- of vennootschapbelasting en dat wij ook geen belasting hoeven te betalen over uw giften of donaties!

Heeft u vragen, op- of aanmerkingen, ze zijn altijd welkom! U kunt mailen naar:
info@esperanza-bolivia.com

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website:
www.esperanza-bolivia.com



Of like ons op Facebook!

Namens het bestuur van Stichting Esperanza Bolivia: Astrid Pol & Elske van de Glind.